



DE PREEKHIL

Bij De Preekhil op Goeree duik je in een ongerepte Grevelingen. Je moet er wel wat voor over hebben.

Het Grevelingenmeer is met name bekend om zijn mooie duikplaatsen aan de zuidkant zoals die bij Scharendijke, Den Osse en Dreischor. Aan de noordkant wordt veel minder gedoken. Er is eigenlijk maar een bekende duikplaats: "De Preekhil". Hier ligt een prachtig en ongerept stukje natuur vlakbij Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland). Het is een behoorlijk eind lopen vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Blomweg: bijna vijfhonderd meter. Maar de beloning voor deze inspanning is groot. De onderwaternatuur bij Preekhil is in zeer goede staat en heel kleurrijk.

Het is niet voor niets dat hier vooral vanaf een boot wordt gedoken. Als je vanaf de kant duikt, dan is vrij snel duidelijk dat de grote afstand van de parkeerplaats naar de waterkant alleen goed te overbruggen is als je gebruik maakt van een degelijke kar. Dus heb ik stevige wielen aangeschaft en na een heerlijk dagje knutselen had ik een praktisch onderstel voor mijn duikkoffer. Alleen het jacket en de duikfles gaan op de rug. De rest gaat in de kar, inclusief de onderwatercamera.

Klauteren

Vaak ben je alleen op deze duikstek. Je kunt jezelf dan in alle rust voorbereiden op de duik en genieten van de onaangetaste onderwaterwereld. Bij het te water gaan moet je goed oppassen dat je niet valt. Er is geen steiger dus er moet over de stenen met scherpe oesters wor-

den geklauterd. Ik breng zelf altijd eerst mijn camera in het water, veilig op een kinderzwembandje met een touw vastgemaakt aan de stenen. Daarna trek ik de duikuitrusting aan en kan de pret beginnen. Hoewel de wand hier schuin afloopt naar 25 meter diepte, vind ik het ondiepe gedeelte het mooiste. De dijk is hier begroeid met verschillende soorten kleurrijke wieren, sponzen, anemonen en zakpijpen. Het hoge, goudkleurige Japanse bessenwier wekt de suggestie dat we door een onderwaterbos met bomen zweven. Tussen deze bomen staan de struiken van verschillende soorten rode, bruine en groene wieren. Donkergroen viltwier is ook overal aanwezig. Dat ziet eruit als een korte, gedrongen struik met groene takken. Dit is het woongebied van de groene wierslak die zijn witte eitjes in een ovaalvorm vastzet op de takken.

De slingerzakpijp is rijk vertegenwoordigd en fleurt het hele landschap op met zijn mooie feloranje, rode en roze kleur. De Japanse oester laat zich hiermee feestelijk versieren. Aangekomen op een diepte van vier meter word ik begroet door een geelgroene strandkrab, trots gezeteld op zijn oranje slingerzakpijptroon. Op deze diepte kom je ook de Europese zeekreeft tegen. Er zitten bij Preekhil minder kreeften dan aan de zuidkant van de Grevelingen maar ze zijn er zeker wel met hun prachtige rode, blauwe en witte tinten. De ondiepe strook tot twee meter diepte is tien tot 25 meter breed

en strekt zich uit langs een groot deel van de dijk. Ga je dieper, dan nemen de kleurrijke flora en fauna snel af. De kans op kreeften en grote zeesterren neemt wel toe. Ze schuilen tussen de Japanse oesters die de dijkwand bezetten. Links van de instap ligt de groene boei SP29. De boei ligt verankerd op ongeveer vijf meter diepte en is een leuke kompasoefening. De verankering biedt een schuilplaats aan allerlei onderwaterleven. Tijdens het kreeftenseizoen in het voorjaar is de kans groot dat er fuiken zijn uitgezet bij De Preekhil. Een goed gepland bezoek aan een fuik is zeker de moeite waard. Het is een dankbaar onderwerp voor een foto en krabben klauteren over de buitenkant van de fuik op zoek naar een lekker hapje.

Stiltegebied

Als je dan toch dat hele stuk hebt gelopen: De Preekhil heeft voldoende te bieden voor twee duiken. Als het niet te druk is, kan je gewoon je camera en duikset aan de waterkant laten liggen en je makkelijker over de stenen verplaatsen. Vind je het niet erg om een stukje te lopen dan is De Preekhil zeker een aanrader. De plek is ideaal als de wind vanuit het noordwesten tot noordoosten komt en het zicht aan de zuidkant van de Grevelingen minder is. De plek ligt dan aan de lijzijde en dan is het zicht vaak beter. Een beperking is er wel: de duikplek ligt in een stiltegebied en is alleen toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Een nachtduik behoort hier niet tot de mogelijkheden.]



Het ondiepe gedeelte tot twee meter is hier het mooiste.